



Anette Sørensen Habel fik taget sit datter fra sig, men nød opmærksomheden hun fik fra medierne. *Foto: Lasse Bak Mejlvang*

Husker du barnevognssagen: Sagsøgte New York for at få medieopmærksomhed

I en meget ærlig bog beskriver Anette Sørensen Habel nu, hvordan den såkaldte barnevognssag udspillede sig i hovedpersonens øjne.

Flere har advaret mig mod at gøre, hvad jeg nu foretager mig, men det er blevet min overbevisning, at jeg vil have noget stort ud af, hvad der skete i New York. Tiden er til historier, siger alle, der har lidt at gøre med medieverdenen. Det er ikke noget at have talent, man skal have en historie. Det har jeg....Ved at lægge sag an mod staten New York kan jeg komme i medierne igen.

Sådan skriver Anette Sørensen Habel i sin bog om den såkaldte barnevognssag, hvor hun naturligt selv spiller hovedrollen.

LÆS OGSÅ: »Det er jo ikke ulovligt at lade barnevognen stå på gaden i USA«

Et andet sted i bogen i en samtale mellem Anette Sørensen Habel (i bogen kaldet Lotte Jespersen) og hendes veninde beskriver hun, hvor godt hun har det.

Hun er netop blevet løsladt er endnu ikke blevet forenet med sin 14 måneder gamle datter. Alligevel nyder hun den enorme opmærksomhed fra medierne. Hun har aldrig haft det så godt før.

»Det vigtigste for mig har været at beskrive den konflikt, jeg følte. Samtidig med det forfærdelige hændelsesforløb, hvor min datter bliver taget fra mig, og jeg ikke ved hvornår jeg ser hende igen, så elsker jeg opmærksomheden,« siger Anette Sørensen Habel og fortsætter:

»Medieopmærksomheden var så intens. Jeg var på, og jeg følte jeg levede. Jeg havde det rigtig godt faktisk. Det stod i enorm konflikt med den skyldfølelse jeg på den anden side følte over, at jeg nød det så meget, når både jeg – men især min datter – var udsat for noget så traumatiserende.«

Bogen 'Ormen i æblet' udkommer mandag den 3. december.

LÆS OGSÅ: »Det er jo ikke ulovligt at lade barnevognen stå på gaden i USA«



Anette Sørensen Habel fik taget sin datter fra sig, da hun lod hende ligge i sin barnevogn uden for en café i New York. *Foto: Lasse Bak Mejlvang*

»Det er jo ikke ulovligt at lade barnevognen stå på gaden i USA«

1

Det er marts 1997. Og Anette Sørensen sidder på en café i East Village, New York, med sin eks-kæreste og drikker en drink. Det er længe siden, de har set hinanden.

Ude foran cafeen ligger Liv, deres 14 måneder gamle fælles datter i en barnevogn. Det hele er godt og hyggeligt indtil politiet kommer.

LÆS OGSÅ: Barnevognssagen: Sagsøgte New York for at få medieopmærksomhed

Det, som Anette Sørensen mener er naturligt – nemlig at lade barnevognen stå på gaden – falder langt fra i deres smag.

Missæren ender med, at både Anette Sørensen og hendes ekskæreste bliver anholdt. Og Liv kommer på et hospital.

Historien om barnevognssagen var forsidestof i mange dage, så det er næppe kun Anette Sørensen (og nu også Habel red.), der nemt kan genkalde sig mindet.

Fuldt integreret

Barnevognssagen handler om forskellene på det kulturelle normsæt, der gælder i forskellige lande. Selvom Anette Sørensen Habel havde boet i USA i fem år, havde studeret i New York, haft amerikanske kærestes og egentlig var fuldt integreret, så tømede hendes danske normsæt sammen med det amerikanske – uden hun selv havde forudset det.

»Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at der kunne ske noget. Jeg var udmærket godt klar over, at det ikke er noget amerikanere gør sig meget i. Men jeg gik ud fra, at man i New York – som i Danmark – respekterede forældres frie valg. Det er jo ikke ulovligt, at lade barnevognen stå på gaden i USA,« siger Anette Sørensen Habel nu 15 år efter barnevognssagen rullede.

Blevet mere rummelig

I dag bor hun i Hamborg. Familien er siden blevet udvidet med en mand og to børn. Også her oplever hun, hvordan kulturelle forskelligheder kan føre til småkonflikter.

»Jeg har boet der i 11 år nu. Jeg har haft enormt svært ved at vende mig til at sige De og Dem. De mener jo, det er en høflighedsgestus – men jeg oplever det nærmere omvendt. Som en distancering. De bliver stødt, hvis jeg glemmer at sige De eller Dem, omvendt kan jeg godt blive lidt irriteret over, at blive kaldt Fru Habel,« siger Anette Sørensen Habel og fortsætter:

»Jeg er blevet mere rummelig med tiden. Jeg har nemmere ved at inkorporere landets normsæt i mit eget nu end jeg havde for 15 år siden. Dengang var mere mere fokuseret på at være ægte overfor mine egne værdier.«

Alligevel mener Anette Sørensen Habel ikke, at hun ville have taget Liv med ind på cafeen hvis situationen i New York skulle gentages – det ville være at gå for meget på kompromis med egne værdier.

LÆS OGSÅ: Barnevognssagen: Sagsøgte New York for at få medieopmærksomhed